



Toerfietsclub Weesp

Nieuwsbrief TFC Weesp

<http://www.tfcweesp.nl/>

Oktober 2012

Clubhuis: Sportpark Papelaan,
Papelaan 126,
1382 RP Weesp,
Tel. 0653960749

Redactie ad interim:
Wim van der Spek
Jan Robben

Ereleden: Jan Kneppers †
Jan de Wee

Leden van verdienste:
Arie Heijnis
Egbert van der Heide
Dirk Lodder

info voor clubblad opsturen naar:
wimspek@gmail.com

[Jaargang 2012 nr. 09](#)

In deze Nieuwsbrief:

1. Nieuws van het bestuur
2. Verjaardagen oktober / november
3. 7 oktober sluitingstocht
4. Sunday Morning Classic
5. De 6 daagse van Amsterdam
<http://www.zesdaagseamsterdam.nl/>

Nieuws vanuit het bestuur

Het is alweer eind september met toch wel heftig herfstachtig weer en zondag 7 oktober alweer onze Sluitingstocht. Laten we hopen dat deze tocht net als de Duinentocht met beter weer wordt bedeed dan de overige tochten dit jaar. De cijfertjes die aan het eind van het jaar weer samengesteld worden, zullen ongetwijfeld laten zien dat de tochten gemiddeld niet goed zijn bezocht. Gelukkig kunnen we ons achter het weer verschuilen. Of toch niet..., want de indruk is wel dat vooral het meerijden van niet leden het geheel nog een klein beetje optrekt. Veelal zien we dezelfde leden en we hebben blijkbaar nogal wat "slapende" leden. Wel weet ik van diverse leden dat de duvel er mee speelde, omdat iedere keer bij een tocht zij wat anders hadden. Het zou mooi zijn om met een sluitingstocht met heel veel leden het seizoen af te sluiten. Uiteraard is er na afloop een hapje en een drankje.

Een absoluut geslaagde verenigingsactiviteit was het NK Toerfietsen. Met heel veel plezier hebben 22 leden daar aan meegedaan. Dat is zover ik weet een ongekend hoog aantal bij onze vereniging. Volgend jaar weer zou ik zo zeggen.

Gezamenlijk spinnen wordt al langere tijd door een aantal leden op dinsdag avond bij Spinning Weesp

(Linda) gedaan en daar zijn nog enkele fietsen op de dinsdagavond van 19.00 - 19.45 uur beschikbaar. Dus misschien een idee voor de wintermaanden. We gaan in ieder geval proberen weer een baanclinic te organiseren en zullen zo snel mogelijk met data en mogelijkheden bij jullie terugkomen. Of we dat per e-mail of via het forum gaan doen staat op dit moment ter discussie.

Terecht wordt er door Roland, die heel actief is met het organiseren van gezamenlijke tochten, op geattendeerd dat het response via het forum gering is. Als er vervolgens een e-mail wordt gestuurd dan komen er wel reacties. Graag horen we van jullie suggesties hoe we het forum beter of anders moeten inrichten.

Een aantal leden kampt met gezondheidsproblemen, maar niet iedereen wil daar de aandacht op gevestigd hebben. Bij deze wens ik hen sterkte en hoop ze volgend seizoen in ieder geval weer op de fiets te zien.

Tot slot zijn wij al achter de schermen op zoek naar opvolging voor Ferry als penningmeester, aangezien hij gaat verhuizen. Als iemand denkt iets voor de vereniging te kunnen betekenen bel of mail dan met Wim van der Spek of ondergetekende.

Tot zondag 7 oktober en laten we er in ieder geval een veilige TT van maken.

Tjebbe Bosma, voorzitter.

Verjaardagen Oktober / November

1 sept. Egbert van der Heide
2 okt. Roland Geldorp
5 okt. Jan Koper
12 okt. Miriam Visser
3 nov. Jaap Kruijswijk
12 nov. Hans Kuijl
22 nov. Riet Kruijswijk
29 nov. Petra Lam
30 nov. Rob Verheide

Wij wensen deze leden een vrolijke,
sportieve en gezonde verjaardag toe.



Zondag 7 oktober Sluitingstocht

Beste fietsvrienden en -vriendinnen,

Op zondag 7 oktober sluiten wij het toerseizoen af. Er zijn afstanden van 100, 55 en 30 km.

De 100 km gaat door Waterland, over het IJperveld en het Twiske naar het clubhuis van DTS voor de koffie. Door de Wijdewormer en het Purmerland naar Landsmeer en weer naar huis.

De 55 km gaat langs Zunderdorp naar Watergang voor de koffie en via Broek in Waterland weer naar huis.

De 30 km gaat over de 1^e Schellingwouderbrug en via IJburg over de Nesciobrug weer naar huis.

De start is bij ons clubhuis, Papelaan 126, 1382RP Weesp.

Vertrektijden en inschrijfgeld:

30 km 10.00 uur euro 3,00
55 km 10.00 uur euro 3,00
100 km 10.00 uur euro 4,00

Leden van de NTFU 1 euro korting

Tot slot: de 100 km is achter voorrijders, maar u kunt rijden op routebeschrijving, in uw eigen tempo. De routebeschrijvingen liggen klaar.

Tot zondag 7 oktober!

Jan Robben
Toercommissie

Sunday Morning Classic 1 naar Middelie.

Per email had ik gevraagd of leden van Toer Fiets Club Weesp er zin hadden om gezamenlijk op zondagmorgen 16 september een tocht te fietsen. Daar kreeg ik 10 reacties op. 7 deelnemers en 3 berichten van verhindering. Ik had aangegeven graag naar en in Noord Holland te fietsen. In dat mailtje had ik ook Marken vermeld, maar dat hebben wij niet aangedaan. Op deze email reageerde Jan Robben op en stelde voor om eens een andere route te volgen. Nou, dat is koren op mijn molen. Mijn geheugen laat me nog wel eens in de steek, maar als ik ergens aan kom rijden waar ik wel eens eerder geweest ben dan weet ik het wel weer. Om 10.00 uur waren Roland, Jan, Lex, Wim, Peter, Bertus, Ralph en Martin aanwezig en vertrokken we van het clubhuis. Over de spoorbrug linksaf, via het kanaal rond de nieuwe brug bij Diemen die al op zijn plaats lag langs de peperbus weer naar het kanaal om onze weg te vervolgen. Over de Nescio brug, door IJburg via de Enneüs Heermabrug (BH brug)



over de Schellingwouderbrug naar Durgerdam. Na Durgerdam rechtdoor onder de dijk langs met het windje in de rug hadden we een lekker tempo. Via de Uitdammerdijk naar Monnickendam, door het tunneltje buiten Monnickendam, verder maar weer richting Edam. Langs de N247 tot Edam.

Martin, gaan we nog koffie drinken, vroeg Ralph. Nou ik en geen koffie.... dat klopt niet. In Edam hebben we een Bakkie met appeltaart genuttigd bij Thomas' Café.

De eerste etappe zat er op en het bleek ongeveer op de helft van de tocht te zijn.

Etappe 1, tijd 1 uur 29 min. Afstand 38,7 km, gem. snelheid 26,1 km per uur.

Daar vertrokken wij na een klein half uurtje, 26 min. om precies te zijn. Verder maar weer langs de Purmerringvaart, op naar het verste punt Middellie. De naam van dit dorp was mij onbekend en ik was er dus nog nooit geweest, je bent nooit te oud om te leren.



In het Wapen van Middellie wilde Jan eigenlijk gaan koffie drinken. Op de foto is het er doodstil, maar net toen wij er waren was er een hardloop wedstrijd aan de gang (halve marathon). Ik zag daar diverse oranje shirts met Weesp erop. Voor ons veel te druk door de grote mensenmassa. We moesten lopend tussen het publiek door wat in groten getale aanwezig was. De organisatie kon het met één luidspreker af. Maar na 20 meter waren we door de menigte heen. Middellie is natuurlijk geen Amsterdam. Gezellig was het er wel. Weer verder richting?? (Kwadijk, redactie), ik ben de weg even kwijt. (niet abnormaal hoor). We zijn in Middellie geweest en hebben in Edam koffie gedronken. De kaart opgezocht, M. ligt achter E. Terwijl ik dit zit te schrijven roep ik mijn vrouw (Wil) erbij, ook Jan nog om raad gevraagd, ik haalde 2 plaatsen door elkaar. Maar samen komen we er wel weer uit.

Verder langs de Purmerringvaart tegen een pittig windje in. De ploeg heeft mij aardig uit de wind gehouden waarvoor veel dank mijnerzijds. Toen we Ipendam binnen reden wist ik ook de weg weer. Dat is voor mij bekend terrein. (Diverse keren Rondje Waterland gepijld).

Voor de Schellingwouderbrug namen we afscheid van Lex, hij was al uit Amsterdam Noord naar Weesp komen fietsen. Langs strand IJburg naar Weesp waar we van Ralph afscheid namen onderaan de spoorbrug. Op de kruising Hogeweyselaan/Gemeenschapspolderweg splitsten we ons in 2 groepjes 3 links af en 3 rechts af. Op weg naar huis maar weer.

Het zonnetje was beperkt aanwezig, maar het was in ieder geval droog. Later de gegevens van Jan ontvangen en in dit verslag verwerkt.

Etappe 2. Tijd 1 uur 28 min. Afstand 36,7 km. Gem. snelheid 24,9 km.p.uur.

Totaal Etappe 1+2 Tijd 2 uur 57 min. Afstand 75,4 km. Gem. snelheid 25,5 km.p.uur.

De titel van het verslag Sunday Morning Classic is bedacht door Jan Robben (en ik heb hem weer van Meinte Ringia, Jan) met de bedoeling om aan dit initiatief een vervolg te geven. Elke keer een andere bestemming.

Martin Visser



De Zesdaagse van Amsterdam 2012

Wim van de Spek vroeg mij om een stukje te schrijven over dit jaarlijks terug kerende evenement voor de Nieuwsbrief. Zoals bekend vind ik het leuk om regelmatig iets te schrijven, dus heb ik Wim beloofd mijn best te doen, er iets van te maken.

Allereerst de vraag waarom zou je naar de zesdaagse willen? Als je de hele zesdaagse wilt volgen ben je een kapitaal kwijt.

Maar de mogelijkheid om 1 avond de wedstrijden bij te wonen zijn voor wat er geboden wordt, beslist niet duur.

Op maandag en dinsdag zijn de prijzen het laagst. Je betaalt dan voor de omloop en staanplaats € 12.50 - Tribune A Finishzijde € 17.50 - Tribune B Overzijde € 17.50.

Woensdag is een avond om bij te zijn, dan hebben de renners de toon gezet en wordt de strijd spannender. Wil je daarbij zijn dan kost dat omloop en

staanplaatsen € 17.50 - A en B tribune € 22.50. Maar dan krijg je wel waar voor je geld. De sfeer is geweldig, omdat de renners elkaar niets toe willen geven. Ondanks dat, is mijn ervaring dat er af en toe wel een overwinning wordt weggegeven. Dat wordt op een deskundige en geslepen manier geregeld, de niet kenner zal er beslist niets van merken, maar bezoek je regelmatig de Zesdaagse dan doorzie je het spel al snel. Dat zal de pret niet drukken, want de renners houden het spannend.

De mooiste onderdelen vind ik de Sprint en de Koppelkoers. Bij beide onderdelen komt techniek, geslepenheid en lef aan de orde. Bij de sprint worden snelheden van 60/70 km per uur behaald, en als je dan denkt dat de strijd is gestreden, dan wordt hij alsnog op de streep met een banddikte beslist. Bij zo'n wedstrijd kan je beslist niet stil blijven zitten en dat klatert het applaus door de piste.

Leuk om te zien zijn de junioren onderdelen. In 2010 en 2011 deed de jeugd van WTC de Amstel een behoorlijke duit in het zakje. Het is goed om te kunnen constateren dat ook WTC de Amstel over talenten beschikt die hoge ogen gooien in het baanwielrennen. Zoals Tim Velt – Levi Heijmans – (Olympia gangers in 2008) Patrick Bos – Jorick Bos – en niet te

vergeten Jens Mouris, die behoorlijk aan de weg timmert met



Zilver WK achtervolging 2006
Europees kampioen omnium 2006
Europees kampioen koppelkoers 2007

De succesvolle internationale baancarrière begon voor Jens Mouris - evenals voor Peter Schep - in Los Angeles, waar hij tijdens de wereldkampioenschappen zilver op de ploegenachtervolging behaalde. Alweer zes jaar geleden greep de Noord-Hollandse hardrijder zilver op de individuele achtervolging op het WK in Bordeaux en de Europese titel omnium in het Deense Ballerup. Aan de zijde van Peter Schep werd hij derde in de Zesdaagse van Grenoble en won hij in 2007 de Europese titel in Alkmaar. Ook op de weg doet hij van zich spreken. Zo won hij twee jaar geleden na een indrukwekkende solo de Ronde van het Groene Hart en eindigde hij tijdens de proloog van de Vuelta 2009 knap als vierde. Dit seizoen was de sterke Noord-Hollander onder meer tweede op het nationaal kampioenschap tijdrijden. Sinds dit seizoen rijdt de boomlange coureur voor het Australische Orica-Greenedge, waarmee hij dit voorjaar de ploegentijdrit in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico won. Ook in 2012 is hij weer aanwezig met als koppelgenoot Robert Barklo.

Maar nu weer verder met waarom een avondje Zesdaagse beslist aan te raden is. Zo maak je op te tribune allerlei soorten mensen mee en wat opvalt, is dat bij vele dames de baansport zeer populair is, en zij enthousiast hun pupil of favoriete renners aanmoedigen. Natuurlijk ook kenners die regelmatig laten weten dat ze veel verstand van wielrennen hebben en diverse profs persoonlijk kennen, waarbij ik zo mijn kanttekening zet, omdat ze regelmatig de renners op de baan door elkaar halen en allerlei onzin verkopen over dope en gebruikers

daarvan. Maar dat neemt niet weg dat er gelukkig een meerderheid alleen maar bezig is met wat er op de baan gebeurt.

Als je even weg bent voor een Pie of een versnapering, zorgt het uitslagenbord er voor dat je direct weer op de hoogte bent. Een compleet programmablade van de dag informeert je over de uitslagen van de vorige avond, zodat je als je voor 1 avond gaat, je direct van de huidige situatie op de hoogte bent.

Om jullie een indruk te geven hoe zo'n avond er uit ziet heb ik de link naar het programma van 2012 ingevoegd.

<http://www.zesdaagseamsterdam.nl/Sportinfo/>

Het is dus een heleboel wat je voor je geld krijgt, je komt ogen tekort om de op snelheid liggende favoriet bij te houden, het is een kleurenpalet wat aan je ogen voorbij schiet.

Na hun overwinning in een categorie gooien de renners hun bloemen meestal in de tribune of krijgt een leuke dame op de tribune persoonlijk de bloemen overhandigd. De VIP tribune is vaak het eerste aan de beurt omdat daar een vriendin of familie aanwezig is. Als je je ogen de kost geeft, ontdek je natuurlijk ook de VIP ruimte, dat is de ruimte waar alle sponsors en Bobo's worden verwend met allerlei lekkers. Dat is natuurlijk terecht omdat je zuinig moet zijn op de geldschietters. Maar waarom die gasten zoveel geld betalen om daar aanwezig te zijn, is beslist niet om fanatiek het gebeuren op de baan te volgen. Met de rug naar de baan wordt gegeten, gedronken en zaken gedaan met af en toe een applaus voor de winnaar, waarbij ik aantekenen dat ze vaak niet weten wie de winnaar is. Ik vind dat erg Snoppy. Dat zaken doen is vaak een succesvolle bezigheid, zoals ik tijdens zo'n

verblijf in deze ruimte, mogelijk gemaakt door Bob Brilman, directeur van Borretti BV, heb mogen constateren. Een lucratieve bezigheid die er regelmatig voor kan zorgen dat de investering als sponsor, nog tijdens de 6 daagse wordt terug verdiend. En daarvan profiteren zowel de organisatie, de sponsor als de renners.

Ik hoop dat ik er in ben geslaagd, voor een ieder die niets van de Zesdaagse weet, wat duidelijkheid te brengen in deze prachtige wielersport. Ik heb expres geen namen genoemd van de deelnemende renners omdat dat nog niet volledig bekend is. Wil je dit verloop naar aanleiding van mijn verhaal volgen, ga dan naar

www.zesdaagse.nl

Misschien is het een goed idee een avond gezellig met leden van de TFC Weesp naar de Zesdaagse te gaan. Heeft u die interesse geef je dan snel op via email: **wimspek@gmail.com** Dat moet dan wel snel gebeuren want 15 oktober staat zo voor de deur. Ik stel voor om op woensdagavond 17 oktober te gaan.

Ik kan jullie het zeer aanbevelen.

Jan de Wee

